

## Nanna Andreasen fortæller

Min mor, Ane Andreasen (født Nielsen), blev født på slægtsgården i Kankbølle den 8. april 1879. Mor var Anne Kirstine og Jens Nielsens ældste datter.

I sommeren 1902 var mor elev på Hesselballe Højskole. Det var det år, hvor "Hjortshøjmordet" blev begået. Mor var elev sammen med Marie Sørensen, den pige, som så brutalt blev myrdet den 16. maj 1902. Et meget omtalt mord.

Marie boede ikke så langt fra skolen og gik hver dag hjem for at spise til middag. Den dag, mordet blev begået, regnede det meget stærkt. Mor og de andre elever prøvede på at få Marie til at blive på skolen og spise; men det ville hun slet ikke høre tale om - desværre. Havde hun blevet, havde hun nok reddet livet. Dagen efter blev hendes lig fundet; hun sad op ad et træ; men halsen var skåret over. Mordet blev, som bekendt, aldrig opklaret.

Når mor skulle gå fra Kankbølle til højskolen, fik hun lov til at gå tværs over marken på gården "Stjerne" (Stenågården); så var der ikke så langt at gå.

Min far, Jens Carl Andreasen, ejede på det tidspunkt "Stjerne".

På den måde blev mine forældre gode venner og senere forlovede. Den 27. okt. 1903 blev de så gift i Hjortshøj kirke.

Brylluppet foregik på den måde, at alle gæsterne først mødtes i slægtsgården, hvor hver enkelt blev modtaget med musik. Derefter kørte de alle samlet i hestevogne til kirken. Forrest brudeparret med orkestret i spidsen, så det har nok været meget højtideligt.

Far havde som ung, i flere år, opholdt sig i Amerika. Han ville gerne have været derover og bo igen; men mor ville ikke med.

I stedet købte de så "Overgård" i Eskerød. Der blev mine 6 ældste søskende født. De boede der i 11 år; men bygningerne var meget gamle og upraktiske, så i 1914 solgte de og flyttede til "Grønnemark" i Krajbjerg. Her kom de sidste 4 af os til verden - jeg selv som nr. 10, så det var lidt sent, jeg kom ind i billedet.

Jeg var bare 8 år, da mine bedsteforældre døde, så det er meget lidt, jeg husker om dem. Bedstefar var døv og meget svær at tale med; men han var snild på fingrene, og jeg husker, at han skar træheste ud til alle os børnebørn. Hestene var meget solide og noget af det bedste legetøj, vi havde.

Jeg husker også, når vi skulle slynge honning ud; så kørte far først til Kankbølle og hentede mine bedsteforældre samt udslyngningsmaskinen, som vi lånte. Bedstefar havde selv mange bistader hjemme, så det var en selvfølge, at de skulle hjælpe os, så længe de kunne.

I 1937 købte min ældste bror Jens så "Grønnemark", og der skulle findes et andet sted til os. Min søster Mitta og hendes mand, Viggo, havde på dette tidspunkt ejendommen her i Tendrup; men far syntes, at den lå så godt for Hornslet, så her kunne han tænke sig at bo på sine gamle dage. Det endte så med, at min yngre bror, Niels, købte ejendommen af min søster og svoger. Mor, far og Carla flyttede med hened. Jeg selv fik lov til at blive i "Grønnemark", da jeg gerne ville fortsætte i Krajbjerg skole, indtil jeg skulle konfirmeres. Jeg var bare 13 år.

Far døde i 1943. Carla døde i 1956, hun blev kun 41 år gammel.

I 1957 blev min mor alvorlig syg. Jeg kom så hjem for at passe hende, indtil hun døde i 1961.

Niels og jeg fortsatte så her alene, indtil han døde i 1980, og siden har jeg boet her alene.

Nanna Andreasen.